

NIEUWSBRIEF

No. 1 - April 2024

Binnenbedijkte Maas

Wat leuk dat u heeft ingetekend voor onze nieuwsbrief over de baggerwerkzaamheden in de Binnenbedijkte Maas. Van harte welkom bij het 1e nummer!

Tijdens onze informatieavond hebben wij u uitgelegd hoe het baggerproces werkt en met welk materieel. Wij zijn reeds begonnen, heeft u al een kijkje genomen?

VOORSTEL RONDJE!

Graag stellen wij u voor aan onze kanjers die in weer in wind (en vooral heel veel regen!) de baggerboot besturen; Onze toppers; rechts staat onze schipper Sierk Huitema en zijn stuurman Joeri Monnier.



De voortgang

Wij zijn al begonnen, sterker nog - fase 1 - voor de haven van de Watersportvereniging Mijnsheerenland is al gereed. De werkzaamheden verliepen voorspoedig, een roeibootje vol met vuilnis (veel lijnen!) haalden we uit de bagger.

Nu zijn wij bezig met fase 2: Oostelijke gedeelte, hier zijn we tot zeker eind mei te vinden.



Hoog bezoek!

Bij de start van de werkzaamheden was het Waterschap Hollandse Delta op bezoek, heemraad Piet van der Eijk mocht even kapitein zijn.

Onze uitvoerder Hendrik Vonk Noordegraaf geeft de nodige uitleg.

Een positieve bewonersavond

Op 29 februari 2024 organiseerde JP Schilder en het waterschap Hollandse Delta een informatieavond in het Dorpshart Mijnsheerenland.

Gedurende de avond liepen 60 geïnteresseerden binnen die allemaal persoonlijk hun vragen konden stellen en uitgebreid te woord werden gestaan.



Verhalen van vroeger...

Tijdens de informatieavond kwamen er enkele mooie verhalen, van u omwonenden, los. Dat is natuurlijk erg leuk om deze met u te delen. Dit item willen wij dan ook bij iedere nieuwsbrief op de agenda.

Het eerste verhaal doen wij u vast toekomen, uit het Vrije Volk, september 1961. We lezen dat deze verdwijning eeuwen later nog steeds de gemoederen bezig houdt...

Fuut speurt naar klok

(Van een onzer verslaggevers)

Teergeefs heeft men in het rustig-kabbelende water van de Binnenmaas (Hoeksche Waard) gezocht naar een klok die lang geleden in de toren van de Nederlands hervormde kerk te Mijnsheerenland moet hebben gehangen. De burgemeester van deze gemeente, de heer A. van Walsum, had daarbij de hulp ingeroepen van de Hulpverleningsdienst te Breda, die in de sloep „Fuut” van de Mijnsheerenlandse zeeverkeners deze afgedamde rivierarm opvoer.

„Ha” dacht men toen op enkele plaatsen de rgn. locator fel uitsloeg. Maar er was te vroeg gesuicht. Op die plekken werd de klok niet gevonden. Volgend voorjaar hoopt men het weer eens te proberen. „Ik heb er zelf geen grote verwachtingen meer van,” bekende ons burgemeester Van Walsum.

In de oude toren van Mijnsheerenland (de kerk is op 7 maart 1445 ingewijd) hebben drie klokken gehangen. De slichter van kerk en dorp. Heer Franck van Praet, had een taarvan gehaald uit het torentje van Leobkerke, een plaatje dat bij de Sint-Elisabethsvloed verdrongen is. Nu zijn er twee lezingen over het verdwijnen van een van de klokken. Men zou haar over het ij van de Binnenmaas vervoerd hebben, bij wrik transport slede en klok erdoorheen zijn gezakt. Lesing no. 2: Men heeft de klok voor de haren van Mijnsheerenland hebben laten zinken, omdat Napoleon er een begerig oog op had geslagen. Had de veldheer geen bron nodig voor zijn kanonnen? „Maar dan geen bron van onze klok.” hadden de Mijnsheerenlanders geroepen.

Jammer

Burgemeester Van Walsum vindt het jammer dat men die klok niet gevonden heeft. „We zouden zo graag weer onze drieslag terughebben,” zei hij. Of men dan in Mijnsheerenland een nieuwe klok kan kopen?

De burgemeester vertelde dat de buurgelijke gemeente best is met de restauratie van de toren (kosten een ton) en dat de kerkelijke gemeente voor de taak staat om de kerk te restaureren (kosten een kwart miljoen). Natuurlijk zijn er subsidies van de overheid, maar het resterende bedrag blijft voor zo'n kleine gemeenschap toch nog altijd een enorm kapitaal.

Aan het kopen van een derde klok is dus voorlopig niet te denken. „Maar,” hoopte de heer Van Walsum, „misschien zien wij nog eens helpende handen...”



“Het hujs en hof te Moerkerken, de keete, drijfhujs, boomgaert, thuij, visscherij van de haven van Moerkerken, het lant achter den voorsz.thuijn, mittsgaders het land en rijtevelt lancq den maeskant.”

Dit is een eerste beschrijving van landhuis “hof van Moerkerken” uit 1620. Kun je nagaan hoe lang dit huis er al staat! Ook schreef Frederik van Eeden hier zijn “Koele meren des doods”. En wij zijn nu deze “Maeskant” aan het baggeren. Hoe bijzonder is dat!

Heeft u ook een mooi verhaal uit deze regio?

Wij ontvangen het graag voor onze komende nieuwsbrieven. Neem hiervoor even contact op met Caroline Schilder. U mag het natuurlijk ook aan ons komen vertellen op maandag tijdens onze inloopuurtje in de keet. Wij zorgen dan dat het in de nieuwsbrief komt te staan.

Onze werkzaamheden



Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over onze werkzaamheden?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Caroline Schilder.

 +31 64354 2776

 caroline@jpschilder.nl



U kunt voor vragen ook terecht bij het klantencontact centrum van waterschap Hollandse Delta. Of op hun website www.wshd.nl/baggeren

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden van de Binnenbedijkte Maas, kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.



Inloopuur

Adres voor het inloopuur (iedere maandag tussen 14.00 en 15.00 uur):

Het terrein van Bres Accommodaties - Vrouwe Huisjesweg 7A

Hier kunt u één uur gratis parkeren



Tot de volgende nieuwsbrief!